

Καλημέρα σας!

Σας στέλνω δύο (2) ενδιαφέροντα άρθρα για ενημέρωσή σας, δημοσίευση, ανάρτηση ή προώθηση με τον τίτλο:

1. Η έλλειψη Ελληνικής συνείδησης και Εθνικής ευθύνης

2. Η αλήθεια για την Πατρίδα

**Σας ευχαριστώ πολύ
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης**

Υποσημειώσεις και Γνωμικά του Αρθρογράφου :

- «Η ανισορροπία έκνομων πράξεων και τιμωρίας είναι ένα τερατώδες δημιούργημα της σύγχρονης εποχής. Διότι ισοπεδώνει κυριολεκτικά κάθε έννοια της ηθικής, ευτελίζει την ζωή, την αξιοπρέπεια του άλλου, ταπεινώνει και υποτάσσει αυτόν εις τον έκνομο».
- «Ευτύχημα που σε μερικούς ανθρώπους ο εγκέφαλος ευρίσκεται εις την κεφαλή και όχι εις την πτέρνα»
- «Πατρίδα σημαίνει: Πίστη, αγώνα, τόλμη, ρωμιосύνη, ιστορία, δύναμη, αγάπη. Η αγάπη προς την Πατρίδα είναι πράξη Ελευθερίας».
- «Η σιωπή των ισχυρών απέναντι των αδυνάμων είναι βία»
- «Αρετή, τόλμη, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα θέλει η Δημοκρατία»
- «Το 1821 είναι το Σύμβολο των αγώνων και της Ελευθερίας των Λαών»
- «Percy Bysshe Shelley(1792-1822): Όλοι είμαστε Έλληνες»
- «Ελληνικό είναι το ανθρώπινο, το αληθινό και φωτεινό»
- «Τα μικρά λάθη είναι ανθρώπινα. Τα μεγάλα βαρβάρων»
- «Τα λίγα, απλά και μεστά λόγια συγκινούν τους αληθινούς ανθρώπους»
- «Εις την Ιστορία δεν υπάρχει θέση για τους θρασείς και αγράμματους»
- «Δεν αρκεί μόνο η ευρυμάθεια και ο σεβασμός εις τις παραδόσεις μας, αλλά πρέπει να βρούμε μέσα μας και εκείνες τις δυνάμεις για την απελευθέρωση και την πνευματική αναγέννηση των Ελλήνων»
- «Δεν πρέπει να αφήνουμε πίσω μας εκκρεμότητες όταν φεύγουμε απο την ζωή»
- «Σωκράτης: τα δυνατά μυαλά κτίζουν ιδέες, τα μέτρια γεγονότα και τα αδύναμα άλλους ανθρώπους»
- «Μάριο Ντράγκι (γεν.3/09/1947): Η ενότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτο χρέος»
- «Friedrich Nietzsche (1844-1900): Ελευθερία είναι η θέληση να είναι κανείς υπεύθυνος απέναντι εις τον εαυτό του»
- «Otto von Bismarck (1815-1898): τα σκυλιά ακολουθούν αυτούς που τα ταΐζουν»

